



*dichter bij*  
**Hemelvaart**

**Hofkerk**

Do. 30 mei **9.30u.**

**‘Houvast’**

**Hemelvaartsdag 2019**

**Gedichten**

## **Al heeft hij ons verlaten**

Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.

lied 663

Jan Willem Schulte Nordholt.

Ingebracht door Taco Smit

## **Als ik iets hoop**

Als ik iets hoop  
Waardoor mensen  
Elkaar zien om  
Wie ze zijn  
Voorbij hun onmacht  
En gedoe...

Als iet iets hoop  
Waardoor mensen in  
Verzet komen tegen  
Onrecht  
En ongelijkheid

Dan hoop ik  
Dat er toch ook  
Iets is  
Dat mijn hart  
Verzacht en mij in  
Mensen jouw  
Barmhartigheid  
Laat ontmoeten

Uit: Achter de Karmel,  
Ingebracht door Pieta Koekkoek

## **Twee ogen blikken omhoog**

Twee ogen blikken omhoog  
prikken in de hemelboog  
de Heer is opgevaren,  
wij weer bij af, waar wij waren?  
Hooft een stem van één die roept in de woestijn  
"Maakt voort", zijn naam? Ik zal er zijn.  
Deel het brood en laat de beker rondgaan  
Als verbeelding van 't werk voor jou gedaan  
Denk bij het water over jou gegoten  
Aan het verbond met jou gesloten.  
Houdt je bij het woord dat je hebt gehoord,  
Verwerpt niet Hem die spreekt,  
Maar smeekt om de leiding van de geest.  
Zo kom Ik op de wolken weer  
En zie in genade op jou neer  
De eeuwige relatie jij-ik  
Wacht..... verwacht  
mijn ogenblik

Willem Annema

## **Los – vast**

Hoort u ook wel eens  
"Je moet het loslaten?"

Zorgen en verdriet.  
Loslaten.  
Angst en vrees,  
overspannen ambities,  
hoge verwachtingen,  
verlies en frustraties,  
onmin en onmacht.  
Loslaten.

Ja loslaten, maar hoe?  
Leidt dat niet tot:  
verlies van jezelf en de ander,  
verlies van betrokkenheid en mededogen,  
verlies van liefde en vriendschap,  
onbesproken laten  
wat besproken moet worden,  
doofpotten,  
die niets met de mantel der liefde te maken hebben?

Loslaten kan alleen  
als je een anker hebt,  
een houvast om te gaan,  
een rustpunt in 't leven,  
een basaal vertrouwen.  
Loslaten kan alleen  
als je vastgehouden wordt  
door God en mensen.

De opgestane Jezus zegt:

“Houd mij niet vast.

Ik BEN jouw houvast.

Laat Mij los.

Je BENT verlost.

Laat Mij vrij.

Ik HEB jullie bevrijd.

Je bent niet verweesd.

Je HEBT Gods Geest.

Wereldwijd.”

Leer van Pasen:

Bevrijde mens, sta op.

Leer van Hemelvaart:

Uit het oog, IN het hart  
wereldwijd.

Leer van Pinksteren:

Leef begeistert.

Laat nu maar los,

God houdt jou vast.

Marieke Smit

Hemelvaartsdag, 30 mei 2019

## CREDO

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,  
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,  
maar ook in mij aanwezig.

Soms noem ik hem God,  
maar het liefste noem ik haar Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest;  
die mij vóórleven wat leven betekent  
en wat liefde vermag.

Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen  
die leefden en leven zoals hij.

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:  
Mensen die samen zich oefenen  
in recht doen en vrede stichten,  
in breken en delen.

Ik geloof in het goede  
dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren.  
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;  
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,  
maar aan het leven en de liefde.

Jan van Opbergen.  
Ingebracht door Cora Verburg

