



### Kies voor digitaal!

U kunt voortaan ook digitaal meedoen aan de Actie Kerkbalans. Zo besparen we op papier en kosten, en kunnen we dit geld besteden aan kerkelijke activiteiten. Geïnteresseerd? Mail dan naar [kerkbalans@pgdelft.nl](mailto:kerkbalans@pgdelft.nl). U ontvangt per email een link naar een persoonlijk toezeggingsformulier, waarin u uw bijdrage voor het komende jaar kunt aangeven.

### Oude Kerk en Nieuwe Kerk buiten begroting

De opbrengst van de Actie Kerkbalans wordt niet gebruikt voor de instandhouding van de Oude Kerk of de Nieuwe Kerk. De exploitatie van deze kerken wordt namelijk gefinancierd uit de inkomsten van toerisme en verhuur, en valt dus buiten de begroting van de Protestantse Gemeente Delft, zoals die op de vorige pagina is samengevat.

### Geef slim

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Een vastgelegde periodieke gift kunt u zelfs volledig aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Op [www.pgdelft.nl/geldzaken](http://www.pgdelft.nl/geldzaken) leest u meer. Ook medewerkers van het Kerkelijk Bureau kunnen u informatie geven.

### Protestantse Gemeente Delft, onze kerk

Kerkelijk Bureau  
Menno ter Braaklaan 2 (zij-ingang Marcuskerk)  
2624 TH Delft  
T. 015 - 257 02 98  
E. [kerkbalans@pgdelft.nl](mailto:kerkbalans@pgdelft.nl)

Open: maandag-vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur  
IBAN NL70 RABO 0373 7177 76  
t.n.v. Protestantse Gemeente Delft

[pgdelft.nl](http://pgdelft.nl)



Protestantse  
Gemeente  
Delft

2021

Actie   
**Kerkbalans**



[pgdelft.nl](http://pgdelft.nl)



2021

Actie   
**Kerkbalans**

# Geef vandaag voor de kerk van morgen

# Geef vandaag voor de kerk van morgen

In het voorjaar van 2020 hebben in Delft (en elders) elke week de kerkklokken geluid. Klokkenspel van hoop en troost in een wereld die door een pandemie werd getroffen.

In Delft klinken de kerkklokken al acht eeuwen lang. Om op te roepen tot gebed. Om samen te roepen voor een viering. Dringend bij nood. Verslagen bij verdriet en jubelend bij vreugde.

Zo geven kerkklokken op hun manier door wat de Protestantse Gemeente Delft wil laten horen in de stad. Aan eigen leden en aan stadgenoten. Het geluid van geloof, de klank van hoop, en een voelbare betrokkenheid op elkaar en op de ander.

Ook in de toekomst wil de Protestantse Gemeente Delft blijven doen waar we al eeuwen voor staan.

**Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen.**



Foto: Herman Zonderland

De Protestantse Gemeente Delft is een gevarieerde en levendige geloofsgemeenschap, met op veel plaatsen in de stad samenkomsten en activiteiten. Als geïnspireerde mensen willen we in de wereld van vandaag én morgen uitstralen waar Christus' evangelie voor staat.

Afgelopen jaar bleek meer dan ooit dat de kerk van betekenis is: als warme gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien in moeilijke omstandigheden, als baken van hoop in onzekere tijden.

## Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen.

Uw inzet maakte het mogelijk om zó kerk te zijn in Delft. Dat stemt ons dankbaar. Om dit in 2021 te kunnen voortzetten, rekenen we op een opbrengst van de Actie Kerkbalans van € 795.000. Dit is vergelijkbaar met 2020 en gemiddeld ongeveer € 375,- per huishouden. Ondanks dat we streven naar een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, laat de begroting 2021 nog een tekort zien van € 192.000,-. We bewaken de uitgaven, maar vragen tegelijk nadrukkelijk om uw financiële steun. De kerk heeft veel te geven. Geef daarom aan de Protestantse Gemeente Delft wat u kunt missen!

### Inkomsten



Vrijwillige bijdrage	- € 795.000
Collecten en giften	- € 174.300
Onroerend goed (verhuur)	- € 165.503
Rente+aandelen baten	- € 159.405
Overige baten	- € 27.000

### Uitgaven



Pastoraat	- € 512.722
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	- € 149.277
Kerkgebouwen en onroerende zaken	- € 272.094
Verplichtingen en bijdragen	- € 67.910
Salarissen en vergoedingen	- € 411.036
Beheer en administratie, rente, overig	- € 100.136

**Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. (...). Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.**

[2 Korinthiërs 8: 11b-13, 15]